



Ätterna Nordenskiölds Släktförening

Släktföreningen för ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordensköld och von Nordenskjöld

Parentation vid släktmöte 24 oktober 2015

Kära fränder

Sedan förra ordinarie släktmöte som hölls i Stockholm den 27 oktober 2012 har 12 av våra kära medlemmar lämnat oss för alltid.

Martha Löwenhjelm

Martha Löwenhielm, Göteborg, har avlidit i en ålder av 98 år. Närmaste anhöriga är barnen Karin, Gudmund och Gustaf med familjer.

Martha föddes 1914 och växte upp i Göteborg som yngsta barn i familjen. Hon var dotter till professorn vid Göteborgs högskola Otto Nordenskiöld och Karen Berg. Martha tog studenten 1931 och studerade geografi, matematik och historia vid Göteborgs högskola. Därefter arbetade hon under några år som lärare vid Majornas flickläroverk. I Göteborg träffade hon sin man Sven och paret gifte sig 1940. I äktenskapet föddes tre barn, och familjen var i många år bosatt i Trollhättan. Martha lämnade yrkeslivet men tog på många sätt del i det offentliga livet. Under flera år var hon bilkårist. Hon var också engagerad i jämställdhetsfrågor och under många år ordförande i Fredrika Bremer-förbundet i Trollhättan. Hon var starkt engagerad i samhällsfrågor och politiskt aktiv. Efter Svens pensionering flyttade paret till Göteborg, Marthas hemstad. Där upplevde de flera goda år tillsammans med släkt och vänner. Martha deltog i Röda korsets frivilligarbete och besökte äldre människor bosatta på äldreboende. Under alla år gjorde Martha och Sven många och långa resor, också till jordklotets avlägsna hörn. Somrarna tillbringade hon i sommarhuset på Marstrand och tillhörde fortfarande de entusiastiska morgonbadarna när hon var väl över 90 år. Marstrand var under somrarna en samlingspunkt för hennes närmaste, vilket beredde Martha mycket glädje och uppskattades av hela familjen.

Hon var aktiv upp i hög ålder, och ordnade själv en stor fest på sin 90-årsdag. Hon hade en lycklig förmåga att ännu vid hög ålder hitta nya vänner i olika generationer. Hon var en kvinna som kombinerade intelligens, humor och gott omdöme med ett starkt intresse för att delta i sin omvärld.

Elsa –Marie Nordenskiöld

Den 21 mars 2013 avled Elsa Marie (Essan) Nordenskiöld född Bostedt vid en ålder av 96 år.

Essan växte upp och tog studenten i Östersund. Hon reste till Stockholm och utbildade sig vid Lärarseminariet till ämneslärare i etnologi, tyska och engelska. När hon 1939 träffade sin blivande man Stig Nordenskiöld som bedrev advokatverksamhet i Nyköping flyttade hon dit och fick arbete som lärare vid flickskolan och senare på Gripenskolan. 1941 gifte dom sig och snart utökades familjen med barnen Catharina, Cecilia, Henrik och Helena. Stig avled redan 1957 och Elsa-Marie som då endast var 40 år gammal fick ensam ta ansvaret för barnens uppväxt. Sitt språk- och kulturintresse fortsatte hon att odla långt efter sin pensionering, det blev många resor till intressanta platser i Europa och Afrika. Hon var också en mycket road av bridge. Ett spel som hon höll på med långt upp i åldrarna.

Mats Boson Nordenskiöld

Den 16 augusti 2013 avled Mats Boson Nordenskiöld i en ålder av 65 år. Han var gift med Sonja Nordenskiöld.

Mats var den yngste sonen till makarna Bo Ivarson och Ella Sonja Nordenskiöld. Mats äldre syster är Lena Bosdotter Svensson.

Efter Mats födelse i Sandhult Borås flyttade familjen ett antal gånger mellan Skåne och Norrland och bosatte sig slutligen i Vikarbyn vid Siljansringen i Dalarna. Mats utbildade sig till teletekniker och tog lärarexamen som gymnasielärare med fordonsinriktning. Han arbetade som lastbils- och bilmekaniker och som lärare på lastbils- och fordonslinjen där han fick ägna sig åt sitt intresse för teknik, forskning och utveckling på områden som fordon, fartyg, flyg, rymdteknik och industri. Mats tog maskinistexamen i ånga på Chalmers och var under många år fritidsverksam som maskinist på flera äldre ångfartyg på sjöarna Siljan och Vänern. Han hade också ett unikt intresse och kunnande för gamla ångfartygs- och tändku-lemaskiner. Mats hjärta brann för barns och ungdomars utveckling. Som ung scoutledare, senare ungdomsgårdsgrundare i hemmaby och som lärare hjälpte han många ungdomar att hamna rätt igen i sin tillvaro. På sin fritid agerade han ofta extrapappa för några av sina elever med bekymmersamma hemmaförhållanden. Mats var uppfinnare och en tusenkonstnär i allt han ägnade sig åt. Hans nyfikenhet var gränslös. För honom var ett problem en utmaning och han gav aldrig upp förrän han hade löst problemet. Mats var en stark personlighet - samvetsgrann, rättvis, trogen och lojal mot sina medmänniskor.

Gun Jansdotter Holsteryd

Den 26 december 2013 avled Gun Jansdotter Holsteryd i en ålder av 74 år. Gun var sedan 1965 gift med Stig Gunnar Holsteryd. Paret fick 3 barn, sönerna Jan och Per och dottern Eva, samt 5 barnbarn. Gun var äldsta dottern till Jan och Mai Nordenskiöld, Gävle.

Guns huvudintresse förutom familjen var hemslöjd av alla de slag, som näver- och rotslöjd, flamskvävnad och broderier i många varianter. Gun älskade och vårade ömt sin trädgård. I sin ungdom var Gun mycket aktiv inom ridsporten och sport har alltid gått som en röd tråd inom hela familjen med de flesta sporter representerade. Efter 1 år som Au-pair i USA fick Gun anställning vid Svenska Statens Språkresor ASSE, där hon stannade hela sitt yrkesliv. Hon skötte placeringen av utbytesstudenter till USA och Europa. Trots en sjukdomsperiod på 10 år där cancer successivt angrep olika delar av kroppen med följsjukdomar, höll hon alltid humöret uppe och klagade aldrig. Gun avled 3 månader innan sin 75-årsdag, som hon såg fram emot och hoppades få uppleva.

Hans Bertil Nordenskiöld

Den 23 december 2013 avled Hans Bertil B:son Nordenskiöld i en ålder av 95 år. Han föddes den 26 februari 1918 och växte upp på Virbo Säteri. Han var åren 1946 till 1951 gift med Britt-Marie Märta Augusta, född Ferm-Hellsing och fick med henne döttrarna Agneta och Marie-Louise. 1951-78 var han gift med Linnea, född Jansson och fick med henne dottern Eva, avliden 2005, och sönerna Carl-Erik och Per-Henrik.

Hans studerade geologi och fysik och hade ett brinnande intresse för forskning inom dessa områden. Ända till sin bortgång tog han del av forskningsrön från speciellt fysik och han hade själv lämnat ett flertal bidrag till denna forskning. Han skrev också artiklar om matematik, fysik och kemi i tidskriften Elementa samt en del artiklar i Uppsala Nya Tidning. Hans blev morfar till Linda, Maria, Anna, Marie och Mattias. Han fick också barnbarnsbarnen Ellen, Lea, Linnea, Lucia, Lovisa, Vincent, Vendela, Cornelis och Elsa. Hans var en levnadsglad och populär person med mycket humor. Han var också en mycket ödmjuk person. Han talade ofta om olika forskningsprojekt, såväl sina egna som andras. Han hade ett speciellt intresse för vågkraft och kunde ibland, när hans tankar var inne i ett spännande projekt, verka en aning disträ. Han hade lätt till skratt och han var mån om sina nära och kära. Hans avslutade sina dagar i Uppsala, där han var bosatt sedan 50-talet.

Margaretha Nordenskiöld

Margaretha Nordenskiöld avled den 27 april 2014. Hon blev 93år.

Hon var dotter till etnografen och forskningsresanden Erland och hans hustru Olga Nordenskiöld. Margareta växte upp i Göteborg där fadern arbetade vid Etnografiska Museet. Erland dog då hon bara var 12år, vilket var en djup sorg för henne och förändrade tillvaron. Mamma Olga flyttade då med sina barn från Göteborg till Södermanland och Dalbyö, en herrgård utanför Trosa, som Margarethas farfar Adolf Nordenskiöld köpte efter att ha genomfört Nordostpassagen. Dalbyö var så länge Olga levde en älskad plats, där syskonen och syskonbarnen träffades. Margaretha var gift med Folke Nilsson och fick med honom två döttrar. Christina och Lena. Hon hade vid sin död 6 barnbarn och 8 barnbarnsbarn. Efter skilsmässan från Folke, försörjde hon sig som konstnärinna. Hon var en äkta naivist och var mycket stolt över sin konst och hade många uppskattade utställningar. Hon fann stor inspiration i det skånska landskapet och älskade att måla hav

och himmel. I Fortuna utanför Helsingborg bodde hon den andra halvan av sitt liv. En älskad, stark, envis kvinna och alltid lika glad mamma och mormor har gått ur tiden.

Cecilia Rydman

Den 30 april avled Eva Cecilia Margaretha Rydman född Nordenskjöld vid en ålder av 70 år. Cecilia (Cillan) var dotter till Essan och Stig Nordenskjöld, sondotter till Elsa och Sune Nordenskjöld. Hon efterlämnar 3 barn, Åsa, Eric och Olof samt 5 barnbarn.

Cecilia var näst äldst i Essan och Stigs barnaskara av 4. Cecilia var en omtyckt och söt flicka. När hon gått ut Kommunala Flickskolan i Nyköping åkte hon Gripsholm till USA och upplevde Boston som au-pair. Efter detta år började Cecilia Småskoleseminariet på Maria Prästgårdsgata i Stockholm. Som nyutexaminerad lärarinna tjänstgjorde hon ett år i Skurup i Skåne, men kom sen tillbaka till hemstaden, Nyköping, innan hon gifte sig med röntgenläkaren Hans Rydman. Örebro blev hennes nya hemstad till hennes bortgång förutom ett par år i Lund och ett år i Saudi Arabien. Hennes stora intressen var barn, naturen och musiken.. Som de flesta i familjen Nordenskjöld och Rydman spelade Cecilia golf och njöt av att vara ute i naturen och vara på sommarstället på Sydkoster. Hon var engagerad i flera föreningar i Örebro. Hon somnade in på Valborgsmässoafton 2014 till Lunds Studentsångares konsert på radion.

Niki Nordenskjöld

Niki Nordenskjöld avled den 3:e september 2014, 38 år gammal. Niki växte upp i Göteborg, dotter till Birgitta Nordenskjöld i hennes äktenskap med Georg Olsén.

Hon var tecknare, formgivare och skådespelare. Som 15-åring fick hon en huvudroll i den svensk-danska långfilmen Karlavagnen. Vid 18 års ålder tecknade hon seriestrippen NIKI i Göteborgs Posten varje lördag. Efter att ha gått linjen Grafisk Form på Beckmans Designhögskola i Stockholm, utbildade Niki sig till skådespelare. Hon medverkade de senaste åren i många tv-, film-, och teaterproduktioner. 2013 började Niki skriva på sin barndomsberättelse Bara vara Jojo, utifrån sina egna dagböcker från tiden då hon var 10-13 år. Det slutliga manuset hade precis lämnats in då hon hastigt insjuknade och avled. I september 2015 debuterade Niki postumt med Bara vara Jojo på Rabén och Sjögrens förlag. Niki efterlämnade 2-åriga sonen Otis, samt sambon Jonatan Blode.

Sven Jonsson

Sven Valter Johnsson avled den 5 september 2014 i en ålder av 75 år. Han var gift med Eva Nordenskjöld. Efter några år i arbetslivet fick Sven chansen att utbilda sig och blev civilekonom. Han arbetade i många år på IBM i Stockholm men bytte senare bana och arbetade med utbildningsprogram för bl.a. Svenska Afghankommitten i Pakistan där Eva redan jobbade. På 90-talet köpte de ett litet hus på Ven där Sven var född och han engagerade sig i hembygdsföreningen. Sedan mitten av 70-talet reste han och Eva mycket i Asien och Latinamerika och utvecklingsfrågor var ett av hans många intressen. Sedan ett femtontal år var en av de årliga höjdpunkterna bergsvandringar i Europa. Det var under en av dessa höstvandringar i norra Italien som Sven föll så illa att han avled.

Anne-Marie Nordenskjöld

Den 1 januari 2015 avled Anne-Marie Nordenskiöld (f. Ahlqvist) vid en ålder av 93 år. Anne-Marie var gift med Bibbo Nordenskiöld 1945 till 1960 och fick med honom barnen Henrik, Anna, Bobbo, Maria och Eva.

Anne-Marie, som av vännerna kallades Pelle, var mycket konst- och kulturintresserad. När hon kom till Åre 1946 och tillsammans med dåvarande maken Bibbo övertog hotell Granen, hade hon insett det många talar om som en nyhet i dag; att kultur kan ge mervärde och locka fler och andra gäster än de som annars kommer till en turistort. Makarna började bjuda in kulturella gäster – konstnärer, författare och andra – och Granen blev ett kulturellt nav i Åre. Pelle Nordenskiölds egna konstnärliga skapande kom igång relativt sent. Åren som hotellägare i Åre var fulla av arbete från morgon till kväll och att föda och fostra fem barn krävde också sitt. 1960 skildes hon och Bibbo. Hon var med och bildade Duveds kulturgrupp för att utveckla den mindre orten med konstutställningar i kyrkan. Vid 61 års ålder bestämde hon sig för att studera konst och blev antagen som elev vid Ålsta folkhögskola där hon stannade i tre år och specialiserade sig på grafik. Efter utbildningen flyttade hon till Stockholm, bosatte sig på Lidingö och gick med i konstnärernas kollektivverkstad i Nacka. Hon engagerade sig i KRO, föreningen Lidingökonstnärer och Svenska Konstnärinnor. Arbetade intensivt och ställde ut – inte mindre än 17 jurybedömda utställningar. År 2000 flyttade hon tillbaka till Jämtland igen och bodde sina sista år i Åre där flera av hennes barn är verksamma. I samband med sin 90-årsdag ställde hon ut för sista gången på Konsthuset i Åre.

Karin Nordenskiöld

Den 20 april 2015 avled Karin Nordenskiöld, född Schlytern, i en ålder av 92 år. Karin var gift med Göran, som avled 2006. Karin och Göran gifte sig 1947 och de levde i ett sällsynt lyckligt äktenskap, tillsammans fick de barnen Ulla och Mats.

Karin arbetade på Livsmedelskommissionen till barnen kom därefter var hon hemmafru. Familjen flyttade från Stockholm till Örebro i mitten av 60-talet, och återvände till Stockholm efter Görans pensionering. Karin månade mycket om familjen och hemmet, barn och barnbarn. Karin älskade också att vara på familjens sommarställe på Yxlan i Stockholms skärgård, där hon tillbringade hela somrarna med familjen omkring sig. Barn hade alltid en särskild plats i Karins liv, och hon behöll sin unika förmåga att leka och berätta sagor hela livet, något som alla barn gillade, inte minst hennes barnbarn, Filip, Jesper och Stefan. Karin älskade också sina och Görans långa resor till systemen Mary och hennes familj i Palm Springs Kalifornien.

Dagmar von Nordenskiöld

Dagmar von Nordenskiöld som avled den 5 juni 2015 vid 74 års ålder var född i Neubrandenburg den 30 september 1941.

Andra världskriget pågick och då hennes far Fridrich-Franz tjänstgjorde som officer på flera frontavsnitt levde hon, hennes bror Fritjof och modern Hildegard ensamma i Neubrandenburg. I slutet av kriget kom de att tillbringa många nätter i skyddsrum för att överleva de allierades bombningar av staden. Man flyttade från staden till familjens egendom Birkholz och när de ryska trupperna närmade sig flydde de över till Bavaria i den av västmakterna ockuperade zonen där de stannade hos vänner till krigsslutet. Fadern som befordrades till flygattaché, stationerades i Helsingfors vid Mannerheims stab. Efter kriget var han amerikansk krigsfånge men eftersom han inte var medlem av Nazistpartiet kunde han få ett arbete som rektor för en nystartad språkskola i Schleswig-Holstein som låg i den engelska zonen. Efter det att fadern frisläppts kunde familjen flytta först till Rendsburg och senare till Backnang nära Stuttgart. 1959 tog Dagmar en examen vid Stuttgart business high school och arbetade några år som au-pair i Belgien för att förbättra sin franska. Hon fick sedan anställning vid Bosch koncernen som hon kom att arbeta vid ända till sin pensionering 2001. Dagmar levde i ett samboförhållande med Rudolf Saal och båda tyckte om att resa. Det blev många resor bl.a. till hennes bror Fritjof i Haiti, Washington, Rom och Paris.

Låt oss hedra våra bortgångna vänner med en stunds kontemplation.

Sammanställning Carl Nordenskiöld