

JULBREV 2016

Ätterna Nordenskiölds Släktförening

Vi fyller snart 90 år

Boka redan nu in nästa släktmöte som blir den **20 oktober 2018**.

Släktmötet sammanfaller också med släktföreningens 90-års-jubileum, så missa inte detta unika tillfälle att fira vårt släktrarv. Har ni idéer hur det ska arrangeras eller vilka aktiviteter som kan ordnas i samband med firandet så meddela gärna styrelsen till styrelsen@nordenskiold.se

God Jul till er alla

Vad betyder egentligen begreppet jul. Ingen vet exakt och till skillnad från t.ex. engelskans Christmas, tyskans Weihnachten och franskans Noël, så har det svenska ordet jul inget samband med Jesus födelse. Vi vet dock att ordet jul är en förkristen benämning på månaderna kring vintersolståndet sammankopplat till en midvinterfest. Men oavsett ordets betydelse så innebär julen för de flesta en härlig samvaro med familj och släkt, god mat, levande ljus och lite helgfrid.

Släktföreningens styrelse önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år genom styrelsens ordföranden Louise Nordenskiöld



Nordenskiöldsloppet blev en succé

En stolt Lina Korsgren, bästa kvinna i mål i Nordenskiöldsloppet 2016, tar emot vandringspokalen i silver som skänkts av den Nordenskiöldska släktföreningen. Läs mer om Nordenskiöldsloppet och pokalerna på sidan 2 och 3. Efter årets succé så har arrangörerna beslutat att anordna Nordenskiöldsloppet igen nästa år. Den 15 april 2017 kommer de startande för 2:a gången i modern tid att ge sig av från Jokkmokk i världens längsta och tuffaste skidtävling.

Släktföreningen vill uppmuntra alla att komma med och delta - om dock inte i själva loppet så åtminstone som åskådare. Vi som var med förra året kan intyga att det är en riktig folkfest!!

"Vi vill göra Nordenskiöldsloppet till ett årligt evenemang med internationell dragningskraft" Wolfgang Mehl, initiativtagare och eldsjäl bakom projektet Nordenskiöldsloppet.





"Nordenskiöldsloppet var en fantastisk skidupplevelse"

Ståle Samuelsson som åkte för Stovnekamraterna, Oslo

Det extrema distansloppet Nordenskiöldsloppet har legat i dvala sedan 1884, då polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld anordnade tävlingen för att bevisa sina expeditionsmedlemmars förmåga att avverka långa sträckor på kort tid. Den 10 april 2016 startade den historiska skidtävlingen Nordenskiöldsloppet igen efter 132 år. Loppet som gick av stapeln i Sveriges samiska centrum Jokkmokk är världens äldsta, längsta och tuffaste skidtävling och innebär en helt ny typ av utmaning för moderna skidåkare. 330 personer från 17 nationer startade och bästa dam i mål var Lina Korsgren och herrklassen vanns av årets Vasaloppsvinnare John Kristian Dahl.

Loppet genomfördes i strålande väder, var mycket välordnat och bjöd på många heroiska skidåkarbedrifter. Såväl ättlingar till de samer som åkte 1884 som en medlem i Nordenskiöldska släktföreningen deltog i loppet. Släktföreningens representanter Louise och Erik Nordenskiöld var på plats för att hålla tal och dela ut vandringspokalerna i silver som skänkts av Släktföreningen.

Historien bakom tävlingen är polarforskaren, professorn och riksdagsledamoten Adolf Erik Nordenskiölds andra Grönlandsexpedition 1883, då två av expeditionsdeltagarna - samer från Jokkmokksfjällen - rekognoserade iskontinentens inre okända områden och skidade 460 kilometer på 57 timmar. Vid hemkomsten till Sverige trodde ingen på Nordenskiölds uppgifter då bedriften ansågs omöjlig. För att bevisa att det var sant utlyste Nordenskiöld 1884 ett skidlopp, Jokkmokk - Kvikkjokk tur och retur - en sträcka på 22 mil som han menade gick att klara inom ett dygn. Det blev idrottshistoriens hårdaste och mest krävande tävling. Samen Pavva "Pau-Lasse" Nilsson Tuorda gick i mål efter 21 timmar och 22 minuter, trots att skidorna då vägde ungefär tre gånger mer än dagens tävlingsskidor. Resultatet från tävlingen redovisades i internationell press och Adolf Erik Nordenskiölds vetenskapliga heder var återupprättad, men sedan dess har ingen gjort om bedriften. Förrän nu!!!

Mer information om loppet 1884 och 2016

Läs mer om Nordenskiöldsloppet 1884 på www.nordenskiold.se på startsidan/Aktuellt/ "Hon vann Nordenskiöldspriset".

Se också boktipset sidan 3 om boken "Nordenskiöldsloppet 1884 – historien om världens hårdaste skidtävling".

Läs mer om 2016 och 2017 års Nordenskiöldslopp på <https://redbullnordenskioldsloppet.se>

Röster från loppet 2016

"Årets tävling var bland det häftigaste jag har varit med om. Få trodde att en 20-mila tävling skulle kunna avgöras av proffsen på 8,5 timmar och med en spurt på upploppet! Minst lika härligt var det att se glädjen hos alla motionärer som klarade en av världens tuffaste utmaningar. Det var ett lopp fyllt av vinnare"

Daniel Tynell, loppets tävlingsledare

"Den sista milen var värst och efter nästan 19 timmar på skidor ville jag bara lägga mig ned i snön och sova."

Richard Sylwander - Nordenskiöldsättling som åkte i motionärsklassen och gick i mål kl. 01.30 efter drygt 19 timmars skidåkning.

"Det gick så bra i början, men efter ett tag så fick man så ont i händer och armbågar att man bara ville amputera. Men det var jätteskönt när jag kom in på slutet och fick höra lite jubel den sista milen. Tack Daniel Tynell för att du lurade mig till start i Jokkmokk - vilken härlig by och vika trevliga människor"

Lina Korsgren - bästa kvinna i mål och vinnare av Nordenskiölds-pokalen.

"Stort tack till tävlingsledningen och hela organisationen kring Red Bull Nordenskiöldsloppet och alla andra i Jokkmokk. Vilken skidupplevelse! Ett speciellt tack till alla er som mötte oss åkare ute på kontrollerna. Ert mottagande, omtanke och service bar mig framåt i spåret" *Niclas Bentzer, Team Delux-eturer.*

"Jag vill tacka hela Jokkmokk för ett fantastisk arrangemang och mottagande av oss under Nordenskiölds loppet. Jag har deltagit i många tävlingar, men aldrig något där hela bygden varit så entusiastiska, glada och serviceinriktade. Med detta lopp har ni satt Jokkmokk på kartan för en helt ny publik" *Esbjörn Brolund, Uppsala Vasaloppsklubb.*



Förste deltagare i mål, John Kristian Dahl med "Pava-Lasse Nilsson"

Nordenskiöldspokalerna i silver

I det första Nordenskiöldsloppet år 1884 fick segraren 200 kr, i år fick segrarna 50 000 kr var. De två segrarna – bästa kvinna och bäste man i mål - fick också det nyinstiftade vandringspriset Nordenskiöldspokalerna som instiftats i den Nordenskiöldska släktföreningens namn. Pokalerna är c:a 30 cm höga i silver, graverade med texten Nordenskiöldsloppet år 1884 och 2016 (eller aktuellt år) samt vinnarnas namn. Vinnarna får också en liten personlig pokal att behålla. Pokalerna kommer att vara vandringspriser så länge som loppet arrangeras. Representanter för släktföreningens styrelse var på plats i Jokkmokk 2016 och överlämnade pokalerna till segrarna.

Pokalerna har tagits fram och bekostats på initiativ av ordföranden Louise Nordenskiöld med familj samt frivilliga bidrag från några av släktens medlemmar. Jag vill i släktföreningens namn passa på att tacka framför allt Louise och Harald Schmidt, familjerna Tham och Sylwander samt alla ni andra som varit med och bidragit till dessa värdiga vandringspokaler.

Text Erik Nordenskiöld

Boktips!

Olle Backman har skrivit en mycket underhållande och informativ bok "Nordenskiöldsloppet 1884 - historien om världens hårdaste skidtävling" - som handlar om det skidlopp som anordnades av Adolf Erik Nordenskiöld. Den kan varmt rekommenderas och beställs enklast via www.adlibris.se. ISBN: 9789529283446.

Bertil "Nocke" Nordenskjöld-en svensk fotbollslegend

Bertil - Nocke gemenligen kallad - var en svensk landslagsman, lagkapten, olympier och en av Sveriges största fotbolls- och ledarlegender genom tiderna. Som svensk amatörfotbollsspelare (försvarare) är han en av de tre Djurgårdsspelare som vunnit flest SM-guld i fotboll.

Bertil började sin fotbollskarriär i Östra Reals skollag och tillhörde senare under sin klubbkarriär Djurgårdens IF, där han bildade ett fruktat mittfält tillsammans med landslagskollegerna Ragnar Wicksell och Kalle "Köping" Gustafsson. Här tog han SM-guld med DIF åren 1912, 1915, 1917 och 1920 och är med det - tillsammans med Wicksell och senare Gösta "Knivsta" Sandberg - klubbens mesta SM-segrare genom tiderna.

"I Nordenskjöld har laget fått den centerforward som behövdes. Han gillar ej uppvisningsspel utan spelar för att vinna, om han så ska gå igenom murar." Ur DIF:s medlemsblad 1912

Bertil spelade under åren 1910-20 sammanlagt 8 landskamper (0 mål) och var uttagen till den svenska fotbollstruppen i OS i Antwerpen 1920, där laget blev placerat efter att ha vunnit 1 och förlorat 2 matcher. Bertil var även DIF:s ordförande 1928-1942.

Bertil gjorde också en militär karriär och var volontär vid Dalregementet och senare officer vid Svea livgarde. Han tog sin officersexamen 1913, blev kapten 1928 och tog avsked som överstelöjtnant.

Bertil Nordenskjöld var även en skicklig gymnast och fäktare och dessutom mässofficer på Svea Livgarde, med ansvar för mässens och livgardets fester.

Bertil bodde på Banérgatan invid Gustav Adolfsparken och senare på Valhallvägen 124 mittemot Svea Livgarde, där dottern Ann-Mari är uppvuxen. Ann-Mari minns hur hon som liten, ofta sprang omkring på Tranebergs IP där Djurgården tränade. Bertil var helt uppslukad av klubben och ganska sällan hemma. Han var en person som gillade att styra och ställa och var känd för sin generositet och bjöd ofta styrelsefolk och fotbollsledare bl.a. på restaurang Sturehof, trots att familjens ekonomi inte var särskilt lysande.

I DIF: s jubileumsbok skriver Wolf Lyberg:

"År 1975 gick Bertil Nordenskjöld ur tiden. Han kommer alltid att ihågkommas som en av de allra största profilerna i Djurgårdens IF - en man som offrade allt för sin förening."

Källor

Hampus Monthan, Bertils dotterson
Djurgårdens IF:s hemsida
Wikipedia



Bertils familj

Bertil Fredrik Eugen Nordenskjöld föddes 24 maj 1891 i Lilla Mellösa (Flen) och dog 17 mars 1975 i Stockholm.

Bertils far var Carl Gustaf Oscar Eugen - född på godset Bjädesjö 1845 och död 1906 i Stockholm. Eugen var son till Anton Mauritz, (1797-1883) som var en av amiralen Otto Henriks sju barn.

Bertils mor var Carolina Beata Sergel, Bibi kallad som var född 1862. Eugen och Bibi fick tillsammans fem barn, varav Bertil var näst yngst.

Bertil gifte sig 1923 med Edit Dagmar Tamm och de fick tillsammans en dotter, Ingrid Dagmar Ann-Marie, född 1923 i St. Gallen Schweiz.

Ann-Marie Nordenskjöld gifte sig med Rune Monthan och hon dog så sent som 2015 vid 92 års ålder.





Grönland 4-14 augusti 2018

Åk med till ett spännande resmål och världens största ö. Grönland är beläget nordost om Kanada, cirka 70 mil från Nordpolen. Öns yta täcks till stor del av inlandsis, men trots det kom de första vikingarna till Grönland redan för c:a 1000 år sedan och kallade det Grönland.

Upplev häpnadsväckande naturupplevelser, jaga myskoxar, fiska och koppla av. Se huvudstaden Nuuk och platserna som Adolf Erik Nordenskiöld upptäckte.

Adolf Erik Nordenskiöld gjorde flera expeditioner till Grönland, bl.a. 1870 då han vid Ovifak på Diskoön upptäckte 15 block av nickelhaltigt järn. Det största blocket som vägde omkring 22 ton finns numera på Naturhistoriska riksmuseet. 1883 gjorde han ytterligare en expedition, nu till Grönlands inland där han hoppades finna isfri mark bortom inlandsisen. (Detta misslyckades förstås eftersom det inte finns).

Fartyget MS Freya ett fint och användbart expeditionsfartyg. Med en maskinstyrka på 1360 HP, högsta isklass och certifikat för obegränsad fart, kan hon göra det mesta. Inför säsongen 2018 får hon ytterligare sex dubbelhytter och räknar med en kapacitet på 20 passagerare och 2 besättningsmän.

För anmälan och mer information om MS Freya, resan och priser, se släktföreningens hemsida www.nordenskiöld.se under fliken medlem/släktresor.

Svalbard 14-21 augusti 2020

Följ med på en oförglömlig resa, genom ett storslaget landskap som badar i midnattssolen. Svalbard som är en avlägsen värld med mäktiga glaciärer, vilda bergsmassiv och rikligt djurliv, har lockat många upptäcktsresande till sig.

Vår anfader Adolf Erik Nordenskiöld gjorde flera vetenskapliga expeditioner till Svalbard och Spetsbergen 1858-1873, innan han blev den förste att segla genom Nordostpassagen. Adolf Erik utforskade stora delar av Nordaustlandet och blev också den förste polarforskaren att övervintra på Svalbard. Rester av övervintringshuset Polhem i Mosselbukta och Svensk-huset finns fortfarande kvar. Om vädret och isen tillåter så kommer vi att besöka de platser som Adolf Erik gjorde berömda.

Fartyget MS Origo är ett traditionellt fartyg. Som ett isförstärkt lotsfartyg och fyrvaktsfartyg, tjänstgjorde hon troget för Svenska Sjöfartsverket fram till 1983, då hon såldes och chartrades ut som skolfartyg. I början på 90-talet renoverades fartyget varsamt och byggdes om till passagerarfartyg med plats för 24 passagerare och 2 besättningsmän. M/S Origo är trots sin gammaldags charm, utrustad med den senaste navigations- och säkerhetsutrustningen.

För anmälan och mer information om MS Origo, resan och priser, se släktföreningens hemsida www.nordenskiöld.se under fliken medlem/släktresor.



Till minne av Fred Goldberg

En trogen vän till Nordenskiöldska Släktföreningen och en "Nordenskiöldsexpert" har gått ur tiden då Fred Goldberg avled den 6/11 2016. Vi sänder våra varmaste hälsningar till Gun och deras barn med familjer. Carl Nordenskiöld och Gunilla Nordenskiöld närvarade vid den minnessund som ordnades för Fred med en kondoleansbukett från Släktföreningen. Fred var tekn. doktor och en mycket belastad person med många intressen som t.ex. polarhistoria, klimatfrågor, svetsteknik och filateli. Hans polarintresse gjorde honom till en av de främsta kännarna av Adolf Erik Nordenskiölds och Otto Nordenskiölds liv och expeditioner. Han var en ytterst vänlig och omtänksam person som alltid var behjälplig när släktföreningen arrangerade släktmöten och släktresor. Vi kommer att sakna Fred!



Ny bok om Adolf Erik Nordenskiöld

Martti Blåfield har i maj 2016 utkommit med ett praktverk om Adolf Erik Nordenskiöld som fått goda recensioner. Biografin grundar sig till stor del på en omfattande samling av familjebrev och i boken beskriver Martti Adolf Eriks polarexpeditioner, liv och personlighet med 1850-talets politiska situation som bakgrund. "Forskningsfärden genom Nordostpassagen gjorde A.E. Nordenskiöld till en gemensam nationalhjälte i både Sverige och Finland. Med den nya biografien hamnar Mäntsäläs stora pojke åter i nationernas medvetande". "Boken är vetenskaplig biografi, men vissa delar av boken kan läsas som en roman eller tragedi." Biografin finns ännu bara på finska, men en översättning till svenska diskuteras för närvarande.

Recensioner: doc. Osmo Pekonen ur tidningen Keskisuomalainen och prof. Tapio Markkanen ur tidskriften Tieteessä Tapahtuu,.

Boken kan köpas online via Adlibris:

www.adlibris.com/se/bok/nordenskiold-9789522646651



Släktresor till Erland Nordenskiölds arkiv

Den 15 oktober besökte 24 släktingar Världskulturmuseets arkiv i Göteborg. Museet har ca 75 000 föremål från Latinamerika och bl.a. finns här föremål och resedagböcker med skisser och anteckningar från Erland Nordenskiölds resor som gruppen kunde ta del av. Erland gjorde expeditioner till Bolivia, Argentina, Peru, Colombia och Panama mellan 1901 och 1927. Erland var också från 1913 fram till sin död 1932 intendent för dåvarande Göteborgs museums etnografiska avdelning, senare Etnografiska museet i Göteborg.

Adriana Munoz, fil dr, forskare och intendent för samlingarna vid Världskulturmuseet, bjöd på en mycket uppskattad guidning under en ca 2 timmars vandring i lokalerna då det fanns möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Adelns betydelse

I samband med att Riddarhuset högtidlighöll ständsriksdagens avskaffande, så berättade Bo Eriksson om adelns historiska betydelse för landet och samhället.

Adeln i Sverige - frälset - hade ett slags trohets- och tjänsteförhållande till statens främste företrädare, kungen.

Med frälse menades att vara fri från pålagor som skatter och liknande. Den som ställde en tungt beväpnad ryttare i kungens tjänst kunde också erhålla skattefrihet. Från mitten av 1500-talet blev ordet frälse synonymt med adel.

Adeln var som mäktigast och störst på 1600-talet och blev den samhällsklass som framför allt skulle ägna sig åt högre statstjänst, både militärt och civilt. För att främja detta gav Gustav II Adolf (1611) dem ökade privilegier. Det var från dessa förutsättningar han tillsammans med den svenska aristokratins största personlighet, Axel Oxenstierna, utförde det organisatoriska storverk som fick sin avslutning i 1634 års regeringsform. Axel Oxenstierna tjänade staten och han korresponderade med alla Europas ledande män – men föraktade akademiker.

Adelns kvinnor har också haft stor betydelse, här kan nämnas t.ex. Kristina Gyllenstierna (änka efter Sten Sture) som försvarade Stockholm och Ebba Månsdotter Leijonhufvud som tog ekonomiskt ansvar och förvaltade familjens egendom när maken var borta i Danmark och senare fängslades av Erik XIV.

Boktips!

Svenska Adelns historia, 2011
författare Bo Eriksson. Norstedts förlag.
ISBN: 978-91-1-302994-8



Borgerskapets underskrivna protokoll för ständsriksdagens avskaffande

150 år sedan ständsriksdagen avskaffades

Den 22 juni 2016 var det på dagen 150 år sedan den gamla Ständsriksdagen avskaffades (1866). Detta högtidlighölls av Riddarhuset med en sammankomst. Riddarhussekreteraren **Erik Drakenberg**, hälsade hela den församlade publiken välkommen. Därefter höll fil.dr. Bo Eriksson ett mycket intressant anförande om denna tid i vår historia, se också spalten bredvid.

Sedan en lång tid hade det politiska systemet ansetts orättvist. Med den nya regeringsformen 1809 och redan under Gustaf III kunde andra än adeln besätta högre ämbeten och bli höga officerare. Men många borgliga i höga ämbeten och även präster saknade tillhörighet i något av de fyra stånden. 1766 års tryckfrihetsförordning, som stadfästes efter statskuppen 1809 hade stor betydelse.

1865-66 hade adeln också beslutet i sin hand och valde aktivt att lösa upp ständsriksdagen och den nya Riddarhusförordningen togs i bruk. I dec 1865 togs beslutet. Voteringen slutade 365 för och 296 mot. När adeln sagt ja röstade också prästståndet ja och ständsriksdagens avskaffande var ett faktum.

Erik af Edholm, en dåtida nära vän till kungahuset, skriver i sin dagbok: "Hans majestät var ganska glad och ytterst vänlig, höll mig räkning för att jag följt min övertygelse och triumferade för det att hans beräkningar slagit in!"

För adeln var reformen en självövertinelse, inget beslut av kungen utan adelns eget. Carl Fleetwood skrev i sina memoarer hur detta präglade honom. "Många kände sorg och vemod".

Den siste lantmarskalken Gustaf Lagerbjelkes ord till adelns församling på Riddarhuset den 22 juni 1866 var ett passande slut på en lång historia: "Lagar kunna förändras, rättigheter kunna upphöra, men kvar stå plikterna mot fäderneslandet, och bliva dessa plikter väl uppfyllda, föga bekymrar det den sanna adeln, var uti samhället dess plats ställes."

Text Gunilla Nordenskjöld

Släktföreningen

Hemsida

Släktföreningens hemsida nordenskiöld.se har lagts om till ett annat websystem och har fått ett helt nytt utseende, fler funktioner och är nu anpassad till läsplattor och mobiler. Maila gärna idéer kring vad ni tycker bör finnas med där eller om ni har någon nyhet som rör slakten Nordenskiöld eller släktföreningens verksamhet.

Kontaktperson: Louise Nordenskiöld
info@nordenskiold.se

Julbrevet

Liksom tidigare år skickar vi ut julbrevet som e-post till de medlemmar som vi har e-adresser till. Vi tar tacksamt emot information om ni, era barn eller andra närstående, har ändrat eller fått nya e-postadresser.

Kontaktperson: Louise Nordenskiöld
info@nordenskiold.se

Släkträdet

I Släktföreningens släkträd på MyHeritage finns nu 740 personer - från Erik Matsson född 1597 och fram till våra dagar. På hemsidan finns en direktlänk under fliken Medlem/släkträd där ni själva kan gå in och kolla att uppgifterna är korrekta. Samma regler gäller för inlägg av uppgifter i släkträdet som för medlemskap i släktföreningen.

Kontaktperson Erik Nordenskiöld på
erik.nordenskiold@lebsystem.se

Medlemsavgift

100 kr = årlig avgift (medlem över 18 år)
500 kr = engångsbelopp för ständigt medlemskap. Avgiften betalas via bank-konto SEB: 5208 3411 072. OBS! Glöm inte att uppge fullständigt namn på samtliga personer som ni betalar för. Ett extra bidrag mottages tacksamt så Släktföreningens kassa är mager.

Medlemsinformation

Här är lite siffror om vår släktförening enligt aktuella uppgifter i vårt medlemsregister över nu levande medlemmar. Totalt antal medlemmar: 363, varav 194 ständiga medlemmar, dvs. 53 %. Kvinnor: 177, Män: 148 och Juniorer: 38 (under 18 år). Siffrorna bygger ju den information som kommer till släktföreningens kännedom och den är inte helt



Nordenskiöldssmycken

Styrelsen tipsar om en fin julklapp eller present till födelsedag och examen. Det vackra smycket med vårt vapen finns som ett hänge i silver/guld, en pin i silver/guld att fästa på kavajslaget, ett par örhängen i silver/guld eller som en slipsnål, endast i guld. Storleken är 12 X 8 mm, se bild! Priser: Hänge/pin i silver 400 kr/st. Hänge/pin i guld 1.950 kr/st. Slipsnål i guld 2.350/st. Örhänge i silver 650 kr/par och i guld 4.100 kr/par.

OBS! porto på alla smycken tillkommer. I lagret finns nu 14 st hängen och 4 st pins i silver, övriga smycken måste beställas. Frågor och beställning: Gunilla Nordenskiöld, nordenskioldgunilla@gmail.com

Familjenytt

Ivar Nordenskiöld övertar nu Fredriks friherretitel eftersom friherren Fredrik Nordenskiöld på Fårbo Säteri avled den 7/11 2015. Reglerna för arv av friherreskapet är förenklat: friherreskapet går i första hand till hans äldsta son. Om denne är död går det till den näst äldste sonen, alt. broder eller brorson, alt broder till pappan eller hans manliga ättling.

Om ingen levande bror eller manlig ättling till en bror till fadern existerar får man backa tillbaka till friherrens farfar osv. I Ivars fall går det tillbaka till Fredriks farfars farfar (överste Henrik 1837- 1891) brors (general löjtnant Carl Axel 1846-1924) sonson son.

Kontakt

Ätterna Nordenskiölds Släktförening

Mobil tfn: 0708-570 017

Hemsida: www.nordenskiold.se

Bankkonto SEB: 5208 3411 072

Organisations nr: 815200-4423

Instagramkonto: nordenskioldforening

Postadress: c/o L. Nordenskiöld, Lorensviksvägen 2A, SE-183 63 Täby,

E-post: styrelsen@nordenskiold.se alternativt info@nordenskiold.se