

ÄTTERNA NORDENSKIÖLDS SLÄKTFÖRENING

Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordensköld och von Nordenskjöld



Släktfotot 2015

Köp fotot från släktmötet 2015 med alla deltagarna namngivna. Bilden kostar 120 kr, inklusive kuvert och porto.

Kontakta Gunilla Nordenskjöld, nordenskjoldgunilla@gmail.com.

I vårt släktträd på MyHeritage finns också.

Tack till fotografen Fredrik Nordenskjöld.

JULBREV 2015

Kära fränder

Här kommer släktföreningens julbrev som jag hoppas kan liva upp lite i dessa mörka tider.

Vår släkt har haft och har många framstående personligheter som levt beundransvärda liv. I årets julbrev presenterar vi en sådan person - Carl Reinhold Nordenskjöld, son till amiralen Otto Henrik. Han blev själv amiral och tjänstgjorde bl.a. på HMS Victory, Nelsons flaggskepp. Det är något att skryta med! Visste ni för övrigt att Otto Henrik fick ett helt fartyg uppkallat efter sig - HMS Nordenskjöld, en fregatt i svenska flottan, läs mer på sid 3.

Nordenskiöldsloppet återuppstår efter 132 år, världens längsta och tuffaste skidtävling som initierades av Adolf Erik Nordenskiöld efter sin hemkomst från Grönland, läs mer på sid 4.

Släktmötet 2015

Släktfotot ovan kommer från vårt senaste släktmöte som hölls den 24 oktober på Riddarhuset. Vi hade ett rekorddeltagande med 104 släktingar. Programmet innehöll förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, ett spännande föredrag om "Erland Nordenskiöld, museimannen" av fil.dr. Adriana Muñoz vid Världskulturmuseet i Göteborg. Fred Goldberg berättade också om den resa till Svalbard i Adolf Erik Nordenskiölds fotspår som släktföreningen genomför i augusti 2017. Som vanligt hölls en parentation över de släktingar som gått bort sedan släktmötet 2012. Vi avslutade med en god middag i Lantmarskalksalen och därefter blev det många skratt och trevliga samtal i salongerna.

Läs parentationen 2015 på släktföreningens hemsida, www.nordenskiöld.se

Läs släktmötesprotokollet på sid 8.

Släktföreningens 90-års jubileum

Boka redan nu in nästa släktmöte som blir den 20 oktober 2018. Släktmötet sammanfaller också med släktföreningens 90-årsjubileum. Missa inte detta unika tillfälle att fira vårt släktarv. Har ni idéer hur det ska firas, så meddela styrelsen.

Man kan ha många åsikter om julen, men det är väldigt få som är likgiltiga inför den. Julen är en laddad högtid, vilket betyder stora förväntningar, såväl barns som vuxnas. Vi vill gärna ge barnen den perfekta julen, vi vill själva få lite julefrid och vi vill förstås ha någon att fira med och slippa sitta ensamma. Hur ni än har det därhemma, så önskar jag i alla fall att ni får era förväntningar uppfyllda.

Släktföreningens styrelse önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Louise Nordenskiöld, ordförande

I detta nummer bl.a.

1. Biografi över amiralen och friherren Carl Reinhold Nordenskjöld, sid 2
2. Nordenskiöldsloppet – världens tuffaste skidtävling – återuppstår efter 130 år, sid 4
3. Släktföreningarnas dag på Riddarhuset, sid 5
4. Nordenskiöldska huset i Karlskrona säljs av kommunen, sid 6
5. Protokoll från släktmötet 2015, sidan 8



CARL REINHOLD NORDENSKJÖLD

Carl Reinhold Nordenskjöld var svensk amiral och friherre. Han föddes den 22 juni 1791 på faderns sätesgård Fårbo i Kalmar län och dog 16 november 1871 på sin egen gård Spandelstorp i Blekinge län.

Carl Reinhold blev redan vid 12 års ålder kadett vid Karlberg och 1808 utnämndes han till underlöjtnant vid flottan. Han deltog samma år i örlogsflottans sjötåg i Finska viken, där den svenska flottan i augusti jagade den ryska in i Rågervik och höll den instängd fram till hösten.

Han anställdes i senare som signalofficer hos den engelske amiralen James Saumarez (läs mer på nästa sida) och vann dennes förtroende och han fick också regeringens tillstånd att kvarstå i Saumarez tjänst när den engelska flottan lämnade Östersjön. Carl Reinhold tillbringade vintermånaderna utanför Spaniens och Portugals kuster under Saumarez befäl på HMS Victory (läs mer om Victory på nästa sida).

I mars återvände Carl Reinhold ombord på HMS Victory till Östersjön, men under detta år genomfördes inga aktioner och i oktober lämnade han den engelska flottan och kommanderades genast efter återkomsten till Karlskrona och till en av de svenska linjeskepp som i händelse av engelskt anfall skulle sänkas vid Brobänkenen.



CARL REINHOLD NORDENSKJÖLD.



”Carl Reinhold tjänstgjorde på det berömda slagskeppet HMS Victory, Nelsons flaggskepp”

1810, vid 19 års ålder, blev Carl Reinhold löjtnant och var sedan ofta ute på kryssning och s.k. konvojering (örlogsfartyg som skyddar ett antal handels- eller transportfartyg under färd) i svenska farvatten, tills han 1814 blev adjutant hos eskaderchefen för sjöblockaden av Norge. Efter fredsslutet avreste han med fregatten *Eurydice* till England för att hemföra norska krigsfångar och ett år senare deltog han på fregatten *Galathé* i en medelhavsexpedition. Efter hemkomsten fick han i olika sammanhang redogöra för det senaste inom marin stridskonst som han observerat på engelska, amerikanska och franska skepp.

Carl Reinhold utnämndes till kapten i flottans generalstab 1818, men fann snart att tjänstgöringen var för enformig och i januari 1821 fick han tre års permission för att träda i engelsk tjänst. Som engelsk marinlöjtnant medföljde han fregatten *Glasgow* till Indien och återkom två år senare till Sverige. I sin frånvaro hade han utnämnts till kapten vid örlogsflottan och 1823 befordrades han till major med matroskompani, 32 år gammal.

I början av 1825 fick generalamiralen Olof Rudolf Cederström anbud att genom handelshuset Michaelson & Bendicks, till Simón Bolívars upprorstrupper sälja två svenska linjeskepp och tre fregatter. Allt försiggick i största hemlighet eftersom Sverige var i fred och i förbund med Spanien, men Cederström hade Karl XIV Johans samtycke. Affären avslöjades dock av Ryssland, efter att två fartyg hade levererats. Carl Reinhold som anförde fregatten *af Chapman* till Cartagena 1826, meddelades att uppdraget måste avbrytas och tvingades segla till New York där fartyget såldes 1827. Besättningen fick sedan ta sig hem på egen hand.

Carl Reinhold utnämndes 1835 till kommandörkapten och blev två år senare ordförande i en kommitté för utvecklandet av ett unionellt signalsystem, där han gjorde berömvärda insatser.

1844 utnämndes han till konteramiral och två år senare utsågs Carl Reinhold till befälhavande amiral vid flottbasen i Karlskrona. Vid 67 års ålder 1858, begärde han avsked och fick pension - samma år som han befordrades till viceamiral och levde sedan på sin gård Spandelstorp, där han dog 1871.

HMS VICTORY

HMS Victory är ett 104-kanoners linjeskepp i Storbritanniens flotta som byggdes mellan 1759 och 1765.

HMS Victory var den engelska amiralen Horatio Nelsons flaggskepp i slaget om Trafalgar som utkämpades 21 oktober 1805. Detta sjöslag stoppade en fransk invasion av Storbritannien, men fartyget skadades svårt i master och rigg och Nelson själv stupade under slaget.

HMS Victory är det äldsta örlogsfartyget som ännu är i tjänst och det enda kvarvarande linjeskeppet. Idag ligger hon i torrdoca i Portsmouth som ett museifartyg.

(HMS = Her Majesty's Ship)

AMIRALEN JAMES SAUMAREZ

Carl Reinhold tjänstgjorde under amiralen James Suarez under en längre tid och amiralen hade höga tankar om honom. James Suarez var född 11 mars 1757 och dog 9 oktober 1836. Han var engelsk amiral (adlad som 1:e baron de Saumarez) och bl.a. chef för den brittiska östersjöflottan 1808-1812. Därmed hade han stort inflytande på Sverige under dansk-svenska kriget 1808-1809, finska kriget 1808-1809. I kriget mot Storbritannien 1810-1812 bidrog han framför allt till att det i praktiken aldrig blev några stridshandlingar.

James Suarez dekorerades av Karl XIII med storkorset av Svärdsorden. En minnesplatta över James Saumarez och hans insatser under Napoleonkriget 1808-12 finns vid ingången till Göteborgs stads- hus.

CARL REINHOLDS FAMILJ

Carl Reinholds föräldrar var amiralen Otto Henrik Nordenskiöld 1747-1832, friherre Nordenskiöld (son till Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld) och grevinnan Beata Jacqueline Wrangel af Sauss 1770-1830.

Otto Henrik föddes på Frugård i Finland och var senare bosatt på sin gård Fårebo säteri i Småland, där han också dog. Otto Henrik gjorde karriär vid såväl svenska som engelska och franska flottan. Han blev viceamiral 1790 och blev berömd för sin del i storamiralens, hertig Carls sjösegrar, särskilt under slaget vid Hogland 1788.

Otto Henrik var gift med grevinnan Beate Jacqueline Wrangel af Sauss, född 1770 på Valinge herrgård, i Sörmland och död på Fårebo säteri. Hon var dotter till översten och godsägaren, greve Johan Reinhold Wrangel af Sauss och friherrinnan Charlotta Wachtmeister af Björkö.

Beate Jacqueline och Otto Henrik fick 7 barn - 1 dotter och 6 söner.

Carl Reinhold träffade under sin andra Englandsvistelse sin första hustru, Margret Lindsay, som dock avled redan vid 26 års ålder. Åtta år senare gifte han om sig med Augusta Odencrantz, som dog året före honom.

Carl Reinhold och Augusta fick 7 barn, tre döttrar och fyra söner, varav ett tvillingpar som dock båda dog inom ett år. Fyra av de andra barnen dog ogifta och endast Carl Casper född 1840, förde släkten Nordenskiöld vidare.

Spandelstorp

Spandelstorp var Carl Reinholds gård i Blekinge län. Den vackra huvudbyggnaden som uppfördes 1781, var av timmer på ekfot i två våningar med gråstensgrund. Huset var gulmålat med vita knutar och fönsterfoder under tegeltäckt brutet tak.



HMS NORDENSKJÖLD

HMS Nordenskiöld var en jagare i svenska flottan som sjösattes den 19 juni 1926. Fartyget fick sitt namn efter amiralen Otto Henrik Nordenskiöld och hette från början HMS O.H. Nordenskiöld, men förnamnet togs bort året efter dopet. Tillsammans med systerfartyget HMS Ehrensköld utgjorde hon den s.k. Ehrensköld klassen, som med sin storlek och fart var ett stort framsteg inom den svenska jagarflottan. Hon deltog under andra världskriget i neutralitetsvakten och eskorterade handelsfartyg längs den svenska ostkusten. Inom ramen för neutralitetsvakten kom hon därför att delta i jakten på de sovjetiska ubåtar som brutit sig ut ur finska viken i jakt på handelsfartyg. 1930 eskorterade Nordenskiöld pansarskeppen HMS Gustav V och HMS Drottning Victoria till den dåvarande tyska staden Swinemünde. Syftet med resan var att hämta stoftet från Drottning Victoria, som nyligen hade avlidit i Rom. HMS Nordenskiöld utrangerades 1963 och såldes för skrotning året därpå.



”Världens äldsta, längsta och tuffaste skidlopp någonsin”

NORDENSKIÖLDS-LOPPET ÅTERUPPSTÅR EFTER 133 ÅR

Efter 133 år startar den historiska tävlingen Nordenskiöldsloppet återigen i Sveriges samiska centrum Jokkmokk – världens äldsta, längsta och tuffaste skidtävling på originalsträckan från 1884.

Historien bakom tävlingen är polarforskaren Adolf Erik Nordenskiölds andra Grönlands-expedition 1883 då två av deltagarna, samer från Jokkmokksfjällen, rekognoserade iskontinentens inre okända områden och skidade 460 kilometer på 57 timmar. Vid hemkomsten trodde ingen på Nordenskiölds uppgifter då bedriften ansågs omöjlig. För att bevisa att det var sant utlyste Nordenskiöld 1884 ett skidlopp, Jokkmokk–Kvikkjokk tur och retur, en sträcka på 22 mil som han menade gick att klara inom ett dygn. Samen Pavva-Lasse gick i mål efter 21 timmar och 22 minuter, trots att skidorna då vägde ungefär tre gånger mer än dagens tävlingsskidor. Därmed var Adolf Erik Nordenskiölds vetenskapliga heder återupprättad. Det blev idrottshistoriens hårdaste och mest krävande tävling. Resultatet redovisades i internationell press, men sedan dess har ingen gjort om bedriften. Förrän nu!

2016 års Nordenskiöldslopp är ett 220 km långt ultralopp och en helt ny typ av utmaning för moderna skidåkare. Den 10 april ger sig de startande av från Purkijaur utanför Jokkmokk. Med en bansträckning ovanför polcirkeln kommer deltagarna stå inför en rejäl prövning.

Såväl ättlingar till de samer som åkte 1884 som medlemmar i Nordenskiöldska släktföreningen kommer att delta i loppet.

Loppet arrangeras av Nordenskiöldsloppet AB och Red Bull i samarbete med Jokkmokks skidklubb och Föreningsalliansen Jokkmokk.

Läs mer om 1884 års Nordenskiöldsloppet, www.nordenskiöld.se

Läs mer om 2016 års Nordenskiöldslopp, www.redbullnordenskiöldsloppet.se

Fakta om 2016 års Nordenskiöldslopp

Sträckning: Red Bull Nordenskiöldslopp startar i Purkijaur utanför Jokkmokk och slingrar sig på sjöarna i det vackra lappländska landskapet fram till Kvikkjokk. Väl framme i Kvikkjokk vänder man tillbaka för att slutligen gå i mål Jokkmokk.

Start: 10 april 2016

Antal anmälda: 500 personer hittills.

Antal mil: 220 km.

Maxtiden för att slutföra loppet är 30 timmar och elektronisk tidtagning gör det möjligt att följa samtliga deltagare.

Tävlingen är öppen för både elitåkare och motionärer.

Svenska Skidförbundets och FIS regler gäller.

SLÄKTFÖRENINGARNAS DAG

Den 19 april 2015 arrangerade Riddarhuset "Släktföreningarnas dag". Evenemanget besöktes av 120 deltagare från nära 70 av de ca 100 släktföreningar som finns registrerade på Riddarhuset. Den Nordenskiöldska släktföreningen representerades av Erik och Carl Nordenskiöld.

Syftet med dagen var att låta släktföreningarna diskutera aktuella frågor och ta del av varandras erfarenheter. Initiativet till dagen kom från Hugo Nordenfelt genom en motion till adelsmötet 2013. Hugo Nordenfelt var själv den förste talaren under arrangementet och han presenterade den Nordenfeltska släktföreningen och de frågor de ställts inför, t.ex. medlemskriterier, hantering av medlemsregister, beaktande av personuppgiftslagen m.m. Den Nordenfeltska föreningen har drygt 100 medlemmar och liknar på många sätt den Nordenskiöldska släktföreningen, bl.a. vad gäller organisation och många praktiska frågor.

En del statistik om de adliga släktföreningarna i Sverige presenterades också. De flesta släktföreningar har 50-100 medlemmar, vår släktförening med ca 373 medlemmar tillhör alltså de största. Det är stor skillnad mellan släktföreningarna både vad gäller storlek, aktivitet, medlemskriterier och ekonomi. Att hålla släktmöte vart tredje år som vår släktförening gör är det mest vanliga. När det gäller medlemskriterier finns det föreningar som tillåter alla som vill att bli medlemmar och de som endast tillåter medlemmar som står i adelskalendern. Ekonomiskt har vissa föreningar det mycket gott ställt baserat på donationer, medan de flesta, liksom vi, är beroende av att få in medlemsavgifter.

Riddarhuset informerade också om vad de kan göra för släktföreningarna, t.ex. finns Släktföreningsrummet att låna eller hyra för mindre möten. Sista punkten var riddarhusgenealogen Göran Mörner som berättade om Sveriges näst största hobby, släktforskning och bl.a. tipsade om olika digitala källor.

Sammanställning Erik Nordenskiöld



"Den Nordenskiöldska släktföreningen tillhör en av de största i Riddarhuset"

Efter Hugo Nordenfelts inledning presenterades hur den Lilliehöökska släktföreningen anordnar sina släktmöten, följt av Johan Hermelin som visade exempel på en släktförening med en mycket ambitiös kommunikation med sina medlemmar.

Den Hermelinska släktföreningen har en omfattande hemsida och har hanterat Personuppgiftslagen (PUL) genom att kräva inloggning och genom en kryssruta ger de alla medlemmar en möjlighet att ange att de inte vill visas på hemsidan.

En hel del diskussion och information under dagen handlade om just Personuppgiftslagen. Det generella rådet är att undvika personnummer i medlemsregistren och att vara noga med syftet med lagringen. Det krävs samtycke för att publicera personuppgifter i t.ex. en medlemsförteckning (troligen aktivt samtycke) och man ska ha rätt att gå ur. Det finns blanketter för att hantera samtycke att hämta från datainspektionen.

Den nya namnlagen

Senare i programmet presenterade Erik Tersmeden förslaget till den nya namnlagen.

I den nya namnlagen är det föreslaget att man och kvinna behåller sina efternamn vid vigsel och att barn inte ska få sitt efternamn automatiskt. Om det inte har angivits får barnen efter 3 månader moderns släktnamn.

I förslaget finns också med att en ny make kan ta makans giftas namn, vilket Riddarhuset har opponerat sig mot.

Det finns vidare en del förändringsförslag avseende rätten att ta namn. T.ex. så ska den tidigare formuleringen att man får ta namn där det inte finns "förväxlingsrisk" ändras till "förväxling kan ske", vilket ger ett något starkare skydd för de adliga namnen.

Även när det gäller utdöda ätters namn så föreslås skyddet öka och det blir inte tillåtet att lägga till prefix, som t.ex. af eller von. Det är dock fritt att byta till ett namn som bärs av mer än 2000 personer.



”För mig är och förblir det röda huset i hörnet av Amiralitets- och Prinsgatorna stadens medelpunkt”

Thure Gustaf Nordenskiöld 1873-1946

DEN NORDENSKJÖLDSKA GÅRDEN

Den s.k. Nordenskiöldska gården i Karlskrona är till salu. Det är fem fastigheter i kulturkvarteret Bonde i Karlskrona, där bland annat Nordenskiöldska gården från 1794 ingår som säljs av. Anledningen är att man behöver få in pengar för att kunna rusta upp kyrkorna i kommunen.

Den Nordenskiöldska gården är en hörnfastighet mot Amiralitetsparkens nordvästra del som fram till i början av 1970-talet hyste Blekinge Museum. Gården består av ett bostadshus, ett litet lusthus, uthus och trädgård. Huvudbyggnaden av tegel och putsat i rostrött uppfördes 1794 och gårdshuset troligen på 1790-talet. 1971 blev Nordenskiöldska gården byggnadsminne. Huset beboddes av Axel Gustaf Nordenskiöld (amiralen Otto Henriks yngste son) och hans hustru Julia Maria f. Falkman som också är begravda i Karlskrona. I huset finns två porträtt av makarna som Christina Nordenskiöld Liljegren donerade 2011 (Axel Gustaf är hennes farfars farfar).

Läs här ett utdrag ur Thure Gustaf Nordenskiölds (1873-1946) memoarer - där han beskriver sina besök hos sina farföräldrar Axel Gustaf och Julia Maria i Nordenskiöldska gården. Hela berättelsen finns på www.nordenskiöld.se

”Jag kan endast minnas farfar som pensionerad och då han inte hade så mycket annat att göra, då var svarstolen honom till en sysselsättning och en tröst. Jag vet, att vi alla höllo oändligt mycket av den snälle, vänlige gubben, som visserligen inte hade så mycket att bestämma om i sitt eget hus, men vars blotta närvaro skapade ro och trevnad. Hans vackra, vita hår var rikt ända in i ålderdomen och skägget bar han enligt gammal sed i en krans under hakan. Sina mannaårs gärning hade han utfört som sjöofficer och efter avskedstagandet hade han varit chef för södra lokaldistriktet. Ibland kunde han berätta om gångna dagar, om långturer på avlägsna hav, om kofferdist tjänstgöring varunder han till och med en gång var ombord på en skuta, som i Medelhavet antrades av tunisiska sjöövare. Det är klart, att jag lystrade med gapande mun”.

HÄLSNING FRÅN MARTTI BLÅFIELD

Här kommer en hälsning från vår finske vän och Nordenskiöldexpert, Martti Blåfield:

I finska psalmboken finns psalm 407 ”Nyt nukutko vaan” (Vak, syndare, upp) som är från 1740-talets slut. Den finns också med i ”Sions sånger”, en herrnhutisk sångbok, se fotnot nedan.

I finska internetpsalmboken finns bakgrundsinformation om psalmer. Där nämns att psalmen 407 troligen har skrivits av A. Nordenskiöld eller Anna Nordenskiöld. Om psalmen är skriven av Anna N. måste det vara Anna, August Nordenskiölds hustru från 1779. Om det är Anders som skrivit den, bör det vara Anders Johan Nordenskiöld (1696-1763), som för övrigt var en s.k. Herrnhutare, se fotnot nedan.

Men nu till sorgligare saker. Lea Värtinen från finska Museiverket meddelar att de har beslutat om besparingar, vilket innebär att två museer stängs tillsvidade, nämligen Urajärvi i Asikkala och Frugård.

Senaatti fastighetsbolag som ansvarar för Frugård hade ett program för en renovering av Frugård de närmaste åren och beslutat att stänga Frugård för att genomföra renoveringarna. Men nu är allt en öppen fråga! Det finns i dagsläget inget mer bestämt om Frugård, men överdirektör Elina Anttila på Museiverket kan svara på frågor. Det är mycket sorglig historia och man vet inte när Finland blir ett kulturland, troligtvis aldrig!

Läs mer på www.nordenskiöld.se

Men här i Finland finns också bra nyheter. Förlaget Into. redaktör läser just nu mitt manus om Adolf Erik Nordenskiöld. I dag skickade jag mitt förslag till bokens pärmbild och titel samt undertitel till Into och i nästa veckan tas foton av mig för försäljningsbroschyr och så vidare.

Hälsningar Martti och Tuula

Herrnhutismen är en religiös, kristen rörelse som uppstod kring greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorfs (1700-1760) i staden Herrnhut i Tyskland, därav dess namn. I Sverige kallas den för Evangeliska Brödräfsamlingen. Det viktiga för herrnhutismen är varken rätt lära eller rätt ordning för omvändelsen, utan istället det rätta hjärteförhållandet till Jesus. Känslomässiga upplevelser av Kristi lidande och glädjen över försoningen i Kristi blod är centrala.

Nordenskiölds smycken

Styrelsen tipsar om en fin julklapp eller present till födelsedag och examen. Det vackra smycket med vårt vapen finns som ett hänge i silver/guld, en pin i silver/guld att fästa på kavajslaget, ett par örhängen i silver/guld eller som en slipsnål, endast i guld.

Storleken är 12 X 8 mm, se bild!



Hänge/pin i silver	400 kr/st.
Hänge/pin i guld	1.950 kr/st.
Slipsnål i guld	2.350/st.
Örhänge i silver	650 kr/par
Örhängen i guld	4.100 kr/par

OBS! porto på alla smycken tillkommer.

I lager finns nu hängen och pins i silver, övriga smycken måste beställas. För frågor och beställning, kontakta Gunilla Nordenskiöld via:

nordenskioldgunilla@gmail.com

Ny hemsida

Vår hemsida lagts om till ett nytt webbsystem och har därmed fått ett helt nytt utseende och nya funktioner. Den är också responsiv, dvs. anpassad till läsplattor och mobiler. Besök den gärna och maila styrelsen@nordenskiold.se med idéer kring vad ni tycker bör finnas med där.

Utskick av julbrevet

Liksom tidigare år skickar vi ut julbrevet som e-post till alla de medlemmar som vi har e-adresser till. Vi tar tacksamt emot information om ni, era barn eller andra närstående, har ändrat eller fått ny e-adress eller postadress till styrelsen@nordenskiold.se.

Släktföreningens kontaktuppgifter:

Plusgiro: 38 85 29-0

Hemsida: www.nordenskiold.se

E-post: styrelsen@nordenskiold.se

Postadress: c/o L. Nordenskiöld,

Lorensviksvägen 2A, 18363 Täby

Organisationsnummer: 815200-4423

MEDLEMSINFORMATION

Ätterna Nordenskiölds släktförening är enligt § 1 i stadgarna öppen för:

- varje myndig manlig eller kvinnlig medlem av de fem på Svenska Riddarhuset introducerade ätterna Nordenskiöld, Nordenskiöld och Nordenskiöld
- barn till medlem enligt a)
- maka/make, sambo eller änka/änkling till medlem enligt a)

Personer som inte är berättigade till inträde enligt § 1, men som vill stödja släktföreningen och få information om föreningens verksamhet, kan bli stödjande medlem.

Årsavgift

Medlemsavgiften är:

100 kr = avgift för 1 års medlemskap (över 18 år)

500 kr = avgift för ständigt medlemskap (engångsbelopp)

Avgiften betalas till plusgiro 38 85 29-0.

OBS! Glöm inte att uppge fullständigt namn på samtliga personer som ni betalar för.

Släktföreningen tar tacksamt emot små och stora donationer för att stärka föreningens ekonomi.

SLÄKTTRÄDET

I Släktföreningens släktträd på MyHeritage finns nu 740 personer - från Erik Matsson född 1597 och fram till våra dagar. På hemsidan finns en direktlänk under fliken Medlem/släktträdet där ni själva kan gå in och kolla att uppgifterna är korrekta.

OBS! Samma regler gäller för inlägg av uppgifter i släktträdet som för medlemskap i släktföreningen, se ovan.

Har ni frågor kring släktträdet kontakta gärna Erik Nordenskiöld: erik.nordenskiold@lebsystem.se

FAMILJENYTT

Friherre Fredrik Nordenskiöld på Fårbo Säteri avled den 7/11 2015 och begravdes i Misterhults kyrka den 4/12.

Släktföreningen sänder sina kondoleanser och varma tankar till Fredriks familj och närstående.

ANTAL MEDLEMMAR I SLÄKTFÖRENINGEN

Här är lite siffror om vår släktförening enligt uppgifterna i vårt nu aktuella adressregister över levande medlemmar.

Totalt antal medlemmar:	373, varav
Kvinnor:	182
Män:	155
Juniorer: (under 18 år)	36

samt ständiga medlemmar: 194

Det ska dock påpekas att registret inte är komplett, särskilt vad gäller juniorer, ingifta/sambos och stödmedlemmar. Det ger dock en uppfattning om antalet i olika kategorier och styrelsen arbetar vidare med att uppdatera registret.



SLÄKTMÖTESPROKOLL 2015

- 1. Mötets öppnande.** Ordförande Louise Nordenskiöld hälsade alla välkomna till mötet och förklarade 2015 års släktmöte för öppnat. Ordf. presenterade mötesinformationen och gick genom dagens program.
 - 2. Parentation.** Släktmedlemmar (12st) som sedan senaste släktmöte 2012, avlidit hedrades i parentation framförd av Carl Nski. Parentationen avslutades med en tyst minut till de avlidnas minne.
 - 3. Justering av röstlängd.** Mötet beslutade att godkänna programhäftets medlemslista, att vid behov användas som röstlängd. Ett namn ändrades i listan, nämligen Eva Nordenskiöld till Nordenskiöld.
 - 4. Val av mötesordförande.** Föreslogs att välja Louise Nski att leda mötet, vilket mötet beslutade.
 - 5. Val av mötessekreterare.** Föreslogs att välja Gunilla Nskj att föra protokoll, vilket mötet beslutade.
 - 6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.** Föreslogs och beslutades att välja Harald Schmidt och Viktor Nordenskiöld.
 - 7. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.** Kallelse skall enligt stadgarna sändas ut senast en månad före släktmöte. Kallelsen till släktmöte 2015 sändes ut i början av september 2015. Mötet beslutade att godkänna utlysningen.
 - 8. Frågan om godkännande av dagordningen.** Mötet beslutade godkänna den med kallelsen utsända dagordningen.
 - 9. Frågan om godkännande av protokoll från släktmötet 2012.** Ordf. presenterade föregående släktmötesprotokoll och mötet beslöt att godkänna det.
 - 10. Presentation av styrelsens berättelse.** Ordf. presenterade några PP bilder som belyste styrelsen arbete under verksamhetsperioden. Med utgångspunkt i föreningens stadgar § 1 att stärka släktbanden och tillvarata gemensamma intressen arbetar styrelsen med följande områden:
 - främja kontakten mellan släktens medlemmar
 - utforska släktens historia och göra den känd för släktmedlemmarna
 - äga och förvara allt slags betydelsefullt material som belyser släktens historia
 - vårda släktens gravar samt andra befintliga och framtida släkttinnen i lämplig omfattning
- Styrelsen har bl.a. tagit fram en ny responsiv hemsida som hålls aktuell, en uppdaterad medlemsförteckning med postadresser och e-postadresser samt fortsatt att uppdatera släktträdet i MyHeritage. Styrelsen har vidare arrangerat släktmöten och släktresor, skickat årliga Julbrev till medlemmarna, tagit fram och försålt släktprodukter som t.ex. vapensmycken och nyckelringar samt arkiverat handlingar och annat av intresse för föreningen dels på hemsidan och dels i utrymmen i Riddarhuset. Ordf. passade på att efterlysa dokument/foton/brev och annat av gemensamt intresse att förvara i arkivet samt ytterligare e-postadresser för uppdatering.
- Kassören Lollo Nskj presenterade föreningens ekonomi som är ansträngd. Lollo påpekade att föreningens enda inkomst är medlemmarnas avgifter och det är svårt att få in dem. Ett sätt att minska föreningens kostnader är att så mycket som möjligt sända ut julbrev och släktmöteskallelser över nätet.
- 11. Presentation av revisorernas berättelse.** Eva Nski och Harriet Nski Bodell har reviderat föreningens ekonomi. Eva läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet fastslår resultatet, trots ett underskott på 7.500:- samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
 - 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.** Ordf. ställde frågan och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 - 13. Frågan om årlig medlemsavgift och avgift för ständigt medlemskap för perioden 2015-2018.** Styrelsen föreslog samma medlemsavgift som nu gäller för både årlig och ständigt medlemskap, nämligen 100:- resp 500:- Revisorerna tillstyrkte inte styrelsens förslag mot bakgrund av det stora underskottet i ekonomin. Mötet beslöt dock att behålla de förslagna avgifterna och gav samtidigt styrelsen i uppdrag att till nästa släktmöte arbeta med ett genomtänkt förslag till nya medlemsavgifter och övriga inkomstkällor i syfte att förbättra ekonomin.
 - 14. Val av styrelse för perioden 2015-2018.** Valberedningen föreslog omval av medlemmarna i nuvarande styrelse förutom Ulla Nski (som avböjt omval) och till ny medlem välja Madeleine Nordenskiöld Lundbäck för perioden 2015-2018, vilket mötet beslutade.
 - 15. Val av styrelsens ordförande 2015-2018.** Valberedningen föreslog att till ordförande för perioden 2015-2018 välja Louise Nordenskiöld Schmidt, vilket mötet beslutade.
 - 16. Val av revisorer för 2015-2018.** Valberedningen föreslog att till revisorer för perioden 2015-2018 välja Eva Nordenskiöld och Harriet Nordenskiöld Bodell och till revisorssuppleant Richard Sylwander, vilket mötet beslutade.
 - 17. Val av valberedningens ledamöter 2015-2018.** Valberedningen föreslog att till valberedning för perioden 2015-2018 välja Henrik Nordenskiöld (sammankallande), Agneta Ankarcrona och Ivar Nordenskiöld, vilket mötet beslutade.
 - 18. Av medlemmar väckta förslag (som varit styrelsen tillhanda 4 veckor före släktmötet).** Inga förslag hade inkommit. Ordf. föredrog dock förslaget från föregående släktmöte som gällde ett medlemsbevis för ständiga medlemmar. Styrelsens mening är att vapensmycken och nyckelringar kan vara tillräckliga som medlemsbevis. Mötet beslutade att godta styrelsens förslag.
 - 19. Av styrelsen väckta förslag** Styrelsen föreslår en släktresor till Svalbard i A .E. Nordenskiölds fotspår år 2017 under ledning av Fred Goldberg och Carl Nski och Fred G gjorde en presentation av resans innehåll. (Resan är redan fullbokad och 24 personer står på kö). Styrelsen föreslog också en släktresor till Grönland 2018 i A .E. Nordenskiölds fotspår under ledning av Carl Nski som gjorde en kort presentation av resans innehåll.
 - 20. Övriga frågor.** Inga övriga frågor väcktes.
 - 21. Fastställande av nästa ordinarie släktmöte.** Ordf. föreslog att nästa släktmöte hålls den 20 oktober 2018 på Riddarhuset, vilket mötet beslutade.
 - 22. Släktmötet avslutas av mötesordföranden.** Ordf. tackade de närvarande och förklarade Släktmötet 2015 för avslutat.

Riddarhuset, Stockholm den 24 oktober 2015

Louise Nordenskiöld, mötesordförande

Gunilla Nordenskiöld, protokollförare

Harald Schmidt, justeringsperson

Victor Nordenskiöld, justeringsperson